

5x HOERA VOOR ZIEZO!

Zo blij als alle ouders zijn met de verjaardag van hun kind, zo trots ben ik toch ieder jaar weer op nog een jaar ZieZo! En wauw, wat zijn die 5 jaar omgevlogen maar wat is er ook een hoop gebeurd in die vijf jaren.

HOERA,
HOERA, HOERA,
HOERA,
HOERA!

HOE IK ER OP TERUG KIJK?



Als 1 groot maar fantastisch leuk avontuur. Zo onwetend maar vol enthousiasme toen ik aan dit avontuur begon. Met alleen een plan. Een kindercafé in Harderwijk. Dat moest er komen, want dat was er nog niet. Ik wilde een plek creëren waar ouders en kinderen blij konden zijn en koffie konden drinken...

Ik wist het verschil tussen winst en omzet niet eens. Maar zo zie je maar, alles valt te leren als je er voor gaat. Met een hoop vertrouwen van mijn vrienden en familie. Ik zal nooit vergeten dat ik aan mijn partner vroeg of hij borg wilde staan voor de lening die ik afsloot. Anders kon de hele winkel niet doorgaan. En daar zette hij zó zijn handtekening, met ons huis als onderpand. Ook mijn ouders dachten financieel mee en geloofden in dit plan. Hihi, als ik er nu aan terugdenk.... Best bizar toch!

En toen was daar het pand en konden we van start. De half lege schappen toen we begonnen. Ik kan de foto's amper terugkijken zonder de slappe lach te krijgen. Gelukkig hadden we al snel door welke kleding er goed aansloeg en hebben we ons winkeltje rap gevuld met een hoop extra kleding.

Maar....Wat een bijzondere plek is het uiteindelijk geworden. In de afgelopen 5 jaar zijn er ontelbaar veel koppen koffie, limonade en leuke gesprekken langskomen. Ondanks dat er in de privésferen in de afgelopen jaren best eens wat zorgen zijn geweest ging ik iedere dag weer blij en vol power naar ZieZo. Het is net mijn 2e thuis, waar iedereen komt binnenwandelen.

Ik vergelijk het hebben van een eigen onderneming altijd met Ganzenborden. Je zet soms stappen die verrassend goed uitpakken en nog een paar stappen verder kan je mood ineens totaal anders zijn. Vooral het jaar 2020 heeft voor mij echt bewezen dat niks zeker is in het leven. Waar 2019 hét topjaar van ZieZo was, kwam in 2020 'tante Corona' toch wel heel vervelend om te hoek kijken. Des te trotser ben ik dat het in die maanden is gelukt de winkel nog redelijk stabiel te houden. En dat kon ik echt niet zelf, maar met hulp van jullie, alle ZieZo klanten. Die trouw alles bestelde wat we online aanboden. Maar ook niet zonder hulp van Christian, die z'n schouders er net zo hard onder heeft gezet en hielp waar kon.

En zo zijn we ineens 5 jaar verder. Van 2015 naar 2020 het klinkt toch fantastisch! Ik heb nog nooit een 5-jaren plan gehad in mijn leven en ineens zijn we 5 jaar verder. Ik ben in die 5 jaar tijd ook 10 jaar ouder, maar daar hebben we het verder niet over ;-)

Mijn dank voor het mogen runnen van ZieZo is heel erg groot! Komen jullie binnenkort weer even ganzenborden? Verzorg ik de cappuccino & limonade met een hoop liefde!

Dikke kus en vrolijke groetjes uit ZieZo!

ANOUK

